

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Naar de diepte kunnen gaan met je leven

“Jij hebt andere ervaringen dan andere mensen. Dit is normaal en dit kan je zien. Als je met z’n tweeën naar eenzelfde film kijkt, zal jij hem anders gezien hebben dan je collega of vriendin of vriend. Je kijkt dus anders naar de werkelijkheid. Je zou eens moeten kunnen nagaan, als je één bepaald gegeven beschrijft, hoeveel mogelijkheden er zijn om datzelfde ding te beschrijven. Dan zou je zien dat iedereen andere accenten legt, dat iedereen andere ervaringen heeft en dat het voor iedereen een ander iets is.

Je bekijkt dus de objectiviteit van de werkelijkheid om je heen op je eigen manier en je realiseert je dat het zo is. Iedere keer dat je in jezelf komt en met jezelf durft te leven, schep je in zekere zin je eigen werkelijkheid, maar ontdek je ook wat er in jezelf is en breng je jezelf tot ontplooiing.

Er zijn heel veel manieren om met jezelf te durven leven. Je moet vooral zien dat je de rust vindt in je leven, want dat is heel belangrijk. In een tijd van jachten en jagen, in een tijd van vroeg opstaan en laat gaan slapen, in een tijd van nooit genoeg gedaan hebben en een tijd van met heel veel in contact komen, moet je toch de rust kunnen vinden omdat je dan naar de diepte kan gaan met je leven.

Mensen zijn vaak onrustig en hebben geen tijd om met zichzelf bezig te zijn, en dat is jammer, want dan verliezen ze een stukje van de tijd van hun eigen leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com